

## ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30-01-11

**Αναβίωση της επιχειρηματικότητας και κοινωνική υπευθυνότητα****Δύο απαρέγκλιτοι νέοι στόχοι των σπουδών στα Οικονομικά Πανεπιστήμια**

Της Χριστινας Δαμουλιανου / xd@kathimerini.gr

Με τα μοιρολόγια και την γκρίνια για την κρίση όχι μόνο ανακυκλώνουμε τη μιζέρια αλλά, κυρίως, χάνουμε τη δυνατότητα, η επώδυνη αυτή «ευκαιρία» να μας διδάξει το τι μπορεί και το τι πρέπει να αλλάξει εποικοδομητικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, έτσι ώστε ο καθένας μας, από το δικό του επαγγελματικό μετερίζι, να σταθεί ενώπιον των ευθυνών του για ένα καλύτερο μέλλον. Φωτεινό παράδειγμα που απέσπασε την προσοχή μας είναι η «κατάθεση νέων στόχων για τα προγράμματα σπουδών των Οικονομικών Πανεπιστημίων» που έκανε πρόσφατα ο διακεκριμένος καθηγητής και πρόεδρος του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Βασίλης Παπαδάκης.

Και με το σκεπτικό ότι «η σημερινή κρίση μάς αναγκάζει να αλλάξουμε τόσο εμείς ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι όσο και οι φοιτητές μας και η κοινωνία μας» επισημαίνει ότι στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών οφείλουμε να επανεξετάσουμε πολλά πράγματα στον τρόπο δουλειάς μας. «Οφείλουμε να επανεξετάσουμε όχι μόνο τα επιμέρους μαθήματα που διδάσκουμε, αλλά και τα “κεντρικά μηνύματα” που μεταδίδουμε στους φοιτητές μας μέσα από το πρόγραμμα σπουδών». Και τα «κεντρικά αυτά μηνύματα» τα δίνουν οι «δύο νέοι, προκλητικοί στόχοι» που υπάρχουν ήδη σε πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών του Τμήματος ΟΔΕ, τα οποία όμως θα πρέπει περαιτέρω να ενδυναμωθούν. Ο πρώτος είναι η «κοινωνική υπευθυνότητα» και ο δεύτερος, η «ανάγκη αναβίωσης της επιχειρηματικότητας» ως εθνικής αναγκαιότητας για την επιβίωση.

Ο κ. Παπαδάκης εκτιμά ότι θα πρέπει εξίσου να ενισχυθούν και σε όλα τα τμήματα του ευρύτερου τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οικονομικών. Αναφερόμενος στον πρώτο στόχο -την κοινωνική υπευθυνότητα- τον συνδέει με τη συμβολή του καθενός από τη δική του σκοπιά σε μια περισσότερο δίκαιη κοινωνία. «Πρακτικές “χορηγιών” δεν μπορεί να είναι πλέον ανεκτές ούτε για τους πολιτικούς μας ούτε για τα στελέχη των επιχειρήσεών μας και για την κοινωνία μας συνολικά. Οι φοιτητές μας θα πρέπει να διδαχθούν ακόμη πιο διεξοδικά το πώς θα ασκήσουν κοινωνικά υπεύθυνη διοίκηση σε όποιο τομέα κληθούν να εργασθούν».

**Εθνική αναγκαιότητα**

Ως προς τον δεύτερο στόχο -την ανάγκη για αναβίωση της επιχειρηματικότητας ως εθνικής αναγκαιότητας- σε τόνο σχεδόν καταγγελίας αναφέρει ότι φτάσαμε να «θεωρούμε την επιχειρηματικότητα και τους επιχειρηματίες παράδειγμα προς αποφυγήν και όχι προς μίμηση».

Επισημαίνει ότι «παρά το γεγονός ότι σήμερα έχουμε πολλούς εξαιρετικούς φοιτητές για του οποίους είμαστε υπερήφανοι, ικανό ποσοστό των φοιτητών μας -όπως και η κοινωνία μας- ενδιαφέρεται περισσότερο για την ευκολία απόκτησης του πτυχίου και όχι για την ποιότητα του πτυχίου και των γνώσεων που αποκομίζει. Οραματιζόμαστε να αποκατασταθούμε στον δημόσιο τομέα -για να εξασφαλισθούμε- και όχι να χτίσουμε μια καλύτερη κοινωνία για εμάς και τα παιδιά μας».

Εκτιμά ότι η επιχειρηματική σκέψη θα πρέπει να ενδυναμωθεί σημαντικά σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών Τμημάτων όπως το ΟΔΕ. «Οφείλουμε σε όλα τα μαθήματά μας να ενδυναμώσουμε την ικανότητα των φοιτητών μας να σκέπτονται στρατηγικά, να κατανοούν τις αλλαγές στο περιβάλλον και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά, να λειτουργούν με το ένστικτο και την τόλμη του επιχειρηματία». Ομολογεί ότι κανένας από τους δύο αυτούς στόχους δεν είναι εύκολα επιτεύξιμος και ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια και από τους δασκάλους και από τους φοιτητές «σε μια κοινή προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια περισσότερο αξιοκρατική και κοινωνικά υπεύθυνη κοινωνία».

Με έκδηλη την πικρία του για το ότι «καταφέραμε το όραμα του μέσου νέου να είναι ο διορισμός στον δημόσιο τομέα και το βόλεμα» υπογραμμίζει τη μεγάλη ευθύνη που φέρουν και οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι. Χαρακτηρίζει την κοινωνία που δημιουργήσαμε τις τελευταίες δεκαετίες «μια κοινωνία στην οποία η αναξιοκρατία, η ελάχιστη προσπάθεια και η διαφθορά παρουσιάζονται να έχουν κεντρικό ρόλο». Οπισθοσκοπώντας στις αξίες του ελληνισμού χαρακτηρίζει «ενδιαφέρον» το πώς έχουν διαχρονικά διαβρωθεί, με αποτέλεσμα να έχουμε αλλοιώσει το DNA του Έλληνα που «πρωτοπορούσε στη δημιουργία νέων τομέων σκέψης και επιστήμης».

### **Εξειδικευμένη γνώση**

Σημειώνεται ότι εδώ και τέσσερα χρόνια, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και, συγκεκριμένα, η επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων -στην οποία ο σημερινός πρόεδρος, καθηγητής κ. Παπαδάκης, ήταν τότε μέλος- είχε αρχίσει η προσπάθεια για ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών που είχε ως στόχο να διασφαλίσει ότι οι απόφοιτοι του Τμήματος θα είχαν εξειδικευμένη γνώση στο αντικείμενο των σπουδών τους, αλλά και τη γενική παιδεία στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης επιχειρήσεων, ώστε να μην έχουν ελλείψεις σε βασικά αντικείμενα. «Σήμερα, βλέπουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών μας να είναι ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα των σπουδών μας» επιβεβαιώνει ο κ. Παπαδάκης.